

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**De liefde in je hart
moet een rustige, brede liefde zijn**

“Heel veel liefde moet er aanwezig kunnen zijn in je hart, maar die liefde mag geen passie zijn. Nee, het moet een rustige, brede liefde zijn, omdat je met de brede stroom contact krijgt. Je moet steeds meer jezelf kunnen zijn en worden, en daardoor zal je de vreugde in jezelf leren beleven en leren zien als fundamenteel.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 16: ‘Wees rustig jezelf in je groep’) © Mayil.com